

KUR'AN BİLGİSİ ve BİZ

- Bir sanat eseri, bina ya da yazılmış bir kitaba bakanlar o eseri ortaya koyanla da ilgili bilgi sahibi olurlar.
- Bilgi düzeyi, zevkinin inceliği vs. Varlığa baktığımız zaman da onu var eden hakkında bilgi sahibi oluruz, buna "tümdengelim" deniyor.
- Varlığı var edenin sonsuz bilge ve bilgi sahibi olduğunu anlıyoruz. İnsan olarak bizler de bu sonsuz bilginin ortasındayız. ● Diyelim ki etrafımızdaki varlıkları ortaya koyabilmek için gereken bilgiye ölçü birimi verdik. Mesela çam ağacı 10 MB, yıldız 20 TB gibi, bilgiyle çevriliyiz. İnsanoğlu olmayan bir bilgiyi icat etmiyor sadece keşfediyor. Bir ağaç tohum halindeyken diyelim 10 MB'lik bir bilgi ise ağaca dönüşmesi için 10 GB'lik bilgiyi de içinde barındırıyor demektir. ● Varlıklar içinde bulunduğu halin hakkını verdiğinde bir üst seviye bilgiye hak kazanıyor. İnsan için de olması gereken alabildiğine bilgi yüklenmek değil aldığı bilginin hakkını verebilmektir.
- Allahu Teala bizi sahip olduğumuz bilgiye göre hesaba çekecek olsaydı, varlığın sonsuz bilgisine ulaşamadığımız için suçlu olacaktık. Ama Allahu Teala insanları elde ettiği bilginin hakkını verip vermediğinden sorguya çeker.
- İnsan şu an elde ettiği bilginin hakkını vermiyorsa, bir üst aşama bilgiyi de elde edemez.
- Bugün insanların kul olması için sadece ahiret bilgisine sahip olmaları yeter. Ahiret bilgisini çalışıp çabalayarak elde edemezsiniz.
- İnsanların doğru çizgiden uzak kalmalarının sebebi Allah'ın öğretisini tamamen öğrenmemeleri değil öğrendiklerinin hakkını vermemeleridir.
- Kuran rehberdir, kılavuzdur diyoruz. Halbuki rehber bize yolculuğun hedefini ara durağını, bavulumuza ne koyacağımızı ne yiyeceğimizi nerde uyuyacağımızı belirleyen kişidir ve ona tam teslimiyet kendi yararımızdır.
- Kuranın dili, yazısı üzerinde kimsenin inisiyatifi yoktur, olamaz da... Kimse Kurana değer katamaz, aksine o insana değer kazandırır.
- Kurani yok saymak varlık ayetlerini, güneşi havayı, suyu sok saymaktan daha vahimdir. Su içmezseniz sadece bu dünyayı, Kur'an'a sırtınızı dönerseniz hem bu dünyayı hem ahiretinizi kaybedersiniz.
- Mevcut insanlık varlığın üzerine yüküdür, yıkım getiren şımarık bir türdür.
- İnsan hakiki bilgiyi kuşatabileceğini sanıyor, halbuki hakiki bilgi tarafından kuşatılmıştır. Kuran da bu hakiki bilgi ile insan arasında hakiki ilişki kurduran Kitaptır. O Kitaba mecburuz. Biz ise Kuran bize muhtaçmış gibi davranıyoruz.
- Rasullerin tebliği, kendilerine verilen Kitabı muhatablarına açıklamak izah etmek değil, olduğu gibi iletmeğdir. Muhatabların anlayıp anlamaması Rasullerin işleri arasında değildir.
- Tebliğ edilen şey hakkında tebliğ edenin bir tasarrufu yoktur. O yüzden Rasuller dışında kimse Kuran tebliğcisi olamaz. Kuran tebliğ edilmiştir. Herkesin erişimine açıktır.
- Kurani tebliğ edilenin seviyesine indirelim demek onu yok etmektir.

● Mevcut Mushaflardaki gramer hataları üzerine tez yapıyorlar, o hatalar Kuranın değil Asım'ındır. Asım kıraati Arapça'dan Arapça'ya mealdir. Bütün bunlar insanların kendilerini tebliğci yerine koymalarının sonucudur.

● Rasul dışında hiçbir kişinin tebliğ görevi yoktur. Kimse Kuranı açıklayamaz, çapı yetmez, ancak Kurandan anladığını anlatabilir.

● Mevcud sistem insanları ihtiyacı olmayan şeyleri satın almak uğruna gece gündüz çalışmaya zorluyor. Bunu değiştirmek yerine Kurana ayıracak vaktim yok diyoruz. Kuran ertelenebilir, ötelenebilir, ihmal edilebilir bir Kitap değildir.

● Kuran yoksa insan türünün insan kalabilmesi mümkün değildir.